



BURGEMEESTER BERKHOUTPARK

(achter het gemeentehuis, Leidseweg 25, Voorschoten)

In 1936 nam de gemeenteraad van Voorschoten het besluit 3 hectare grond aan te kopen om daar een park op aan te leggen. Het was in de periode van een economische crisis en extra werk was meer dan welkom. Er is hard gewerkt want reeds in april van het jaar erna werd het park geopend. Daarna zijn er nog 3 uitbreidingen geweest. De totale oppervlakte is nu 5,5 ha.

Het park is uitgevoerd naar een ontwerp van de Nederlandse Heidemaatschappij die tijdens de aanleg ook de directie heeft gevoerd. Nu, na meer dan 70 jaar, is het park volgroeid en is het noodzakelijk om vernieuwingen uit te voeren. Ook in de tussentijd is er wel een en ander gewijzigd, waardoor het park zijn huidige robuuste aanblik heeft gekregen met grote lijnen maar ook verrassende doorkijkjes op waterpartijen en besloten grasvelden.

De eerste naam van het park was Koningin Wilhelminapark. In de oorlog is dit veranderd in Raadhuispark en na de oorlog heeft het park zijn huidige naam gekregen.

Liefhebbers van met name bomen en heesters zullen met plezier in het park ronddwalen en de planten bij naam noemen. Zij kunnen hun hart ophalen aan het grote aantal verschillende soorten. Anderen zullen genieten van de fraaie vijvers met de vele vogels of van de speelmogelijkheden op de grasvelden. Voor iedereen is het aantrekkelijk om een wandeling te maken. Verdwalen kan bijna niet, maar de volgende route, die ongeveer een half uur duurt, is zeker de moeite waard.

Rondwandeling

Het begin is bij het monument voor de gevallen in de tweede wereldoorlog, links van het gemeentehuis. Rechts hiervan gaan we het park in. Bij het inslaan van de 1^e weg links, vinden we direct het bord van de Stichting Leefbaar Voorschoten en de ANWB met informatie over het park. We vervolgen onze weg links om de vijver heen. We komen dan bij de tweede weg links, een pad dat iets omhoog loopt. Op de T-splitsing gaan we weer naar links en vervolgens gelijk naar rechts. We passeren dan een stenen bank aan de linkerhand en een voederplaats voor watervogels aan de rechterhand. De bank is bij de opening van het park in 1937 aangeboden door Voorschotense industriëlen en middenstanders.

We lopen om de vijver heen om vervolgens voor een brug links af te slaan. Op de T-splitsing gaan we weer linksaf en dan de eerste weg weer links. Over de brug gaan we rechts af en vervolgens nemen we de 1^e weg links. We blijven in het park en nemen pas de tweede weg rechts. Bij het water aan onze linkerkant nemen we de weg rechts en gaan gelijk weer rechts. We komen nu bij de educatieve tuin, links van het pad. Als deze open is, kunnen we er even een blik in werpen en er over nadenken hoe jammer het is dat er niet meer aan het onderhoud wordt gedaan.

Hierna keren we om en slaan de 2^e weg rechts in. Bij het "verzamelpunt" van de Gemeente Voorschoten slaan we rechts af. Einde weg weer rechts en dan komen we weer bij ons beginpunt, het oorlogsmonument.



Comité Open Monumentendag van de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten